

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2017 | Week 34



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: oud. H. de Ruiter

Apeldoornseweg 16
8075 BN Elspeet
Tel. 0577-492369

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 27 augustus
09.30 uur ds. A. Goedvree
15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

1. Fonds Christelijke doeleinden
 2. Kerk
 3. Instandhouding predikantsplaats
- Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Mevr. A. Kok-Hop, Merith van de Steeg en Mevr. E. Huisman

Kerkauto

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met diaken G. van der Zande telefoonnummer 0577-401475

Vrijwillige diaconale hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

JZN

Beste jongelui,

De vakanties zitten er weer op dus mogen we allemaal weer lekker naar school of aan het werk ;-). En dat is nog niet alles want ook JZN is weer begonnen!! D.V. zaterdag 26 augustus zijn we weer van de partij. Allen hartelijk welkom vanaf 19:30 uur in het Kerkerf. De hartelijke groeten en tot zaterdag.

Presentatie boek Elspeter bos

Op D.V. zaterdagmiddag 2 september a.s. om 15.00 uur zal in het Kulturhus aan de Nachtegaalweg in Elspeet de presentatie plaatsvinden van een nieuw boek getiteld: 'Het Elspeterbos- verleden, heden en toekomst van een oud malenbos'. Dit boek verschijnt naar aanleiding van het feit dat de familie van Beuningen in 1917, dus nu 100 jaar geleden, het Elspeterbos aankocht van de oorspronkelijke eigenaren van het bos: de kerk/pastorie en de geerfde boeren

in Elspeet. De auteurs Peter Veen, Bert Maes en Emma van den Dool hebben onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het bos en het blijkt dat de geschiedenis teruggaat tot omstreeks de stichting van de parochie van Elspeet rond het jaar 1100 door de Sint Paulusabdij te Utrecht. Het bos krijgt de status van malenbos, dat betekent dat de malen gezamenlijk eigenaren waren van het bos. De kerk en de pastoor hadden een recht van 25% van de opbrengst van het bos. Na de reformatie gaan deze rechten over op de dorpskerk en de dominee van Elspeet. Deze geschiedenis is ontleend aan enkele malenboeken uit het jaar 1595. In 1917 wordt het Elspeterbos publiek verkocht en de familie van Beuningen ziet mogelijkheden om een fraai jachtgebied te verwerven. Bij de verkoop wordt echter bepaald dat de bewoners van Elspeet een vrije toegang tot het bos moeten behouden.

Tijdens deze presentatie-middag zullen de twee auteurs Peter Veen en Bert Maes ingaan op de inhoud van het boek. Naast de geschiedenis zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden voor de toekomst. Na deze inleidingen zullen de eerste exemplaren worden aangeboden aan mevrouw M. Kraaijeveld van Hemert-Peterich, kleindochter van George van Beuningen, en aan burgemeester B.v.d. Weerd. Beiden zullen kort reageren op de uitgave van het boek. Daarna is er gelegenheid een drankje te drinken, dat u wordt aangeboden door de familie van Beuningen. De middag staat onder leiding van de plaatselijke predikant van de Elspeetse dorpskerk, ds. M. van Kooten. De middag is vrij toegankelijk en begint dus om 15.00 uur. Na afloop van de bijeenkomst kan een exemplaar van het boek worden gekocht.

Jaarlijkse Psalmzangavond t.b.v. Timotheos

Deo Volente vrijdag 9 september hoopt de werkgroep Timothéos Doornspijk-Elburg e.o. een psalmzangavond te houden in de Ger. Gem. van Nunspeet. Een ieder van harte uitgenodigd. ds. A. Schot hoopt tijdens de avond een meditatie te houden. De avond begint om 19.30 uur en begeleiding op het orgel door Dick Slagman (organist Ger. Gem. Rijssen Noorderkerk) Diverse bovenstemgroepen uit de regio zullen hier aan hun medewerking verlenen, (o.a. bovenstemgroepen uit Elspeet, Putten, Barneveld, Rijssen en Elburg). De opbrengst van de avond komt volledige ten goede van stichting Timotheos. Deze keer hebben we als thema: Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid, mijn psalmgezing klimm', tot Uw roem, naar boven.' Van harte welkom!

Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o.