

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2019 | Week 22



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 2 juni 2019
09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal
15.00 uur ds. R. Veldman te Nunspeet

Collecten

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Mevr. E. de Ruiters-Monster, Mevr. L. van Asselt-Huisman, Mevr. J. van Asselt-Van der Have en Maartje Bostelaar

Kerkauto

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met diaken G. van der Zande telefoonnummer 0620590322

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Vrouwenvereniging `Wees een Zegen`

Graag willen wij degenen die zich hebben opgegeven voor het uitje op D.V. 6 Juni vragen om deze ochtend om 8.15 u. aanwezig te zijn in het `Kerkerf`. Een tip voor ieder is om een flesje water mee te nemen. We hopen samen op een gezellige en leuke dag. De kosten zijn bekend. Hebben jullie nog vragen dan kun je naar Herma van Wette bellen. Mob: 06-36181714.
Mgr. Herma en Jannette

Zondagsschool Abia

Beste kinderen van de zondagsschool, D.V. zondag 9 juni, 1e Pinksterdag, zullen we in 't Kerkerf met alle groepen samen het Pinksterfeest vieren. Geen vakantie van de zondagsschool dus dit keer... Van harte welkom!
Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool Abia

Solidariteitskas

In de komende weken zullen de leden van de gemeente van 18 jaar en ouder per brief worden verzocht de bijdrage voor de Solidariteitskas over te

maken. De bijdrage aan deze Solidariteitskas is jaarlijks tien euro per lid. Van dit bedrag moet door onze gemeente, voor de volwassen leden, verplicht vijf euro aan de landelijke kerk worden afgedragen. De andere vijf euro is bestemd voor de kerkelijke activiteiten van onze plaatselijke hervormde gemeente. Wij hopen op uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters

Gebedskring

Op D.V 1 juni is er weer de maandelijkse gebedskring. We hopen om 21.00 uur te beginnen in het Kerkerf.

Agenda juni 2019

Zaterdag 1 juni zanguurtje

Zaterdag 1 juni 21:00 uur gebedskring in Kerkerf

Maandag 10 juni 2e Pinksterdag Openbare Belijdenis

Dinsdag 11 juni uitgifte collectemunten

Donderdag 13 juni Huwelijk Evert Meijer en Laura van der Werf

Woensdag 26 juni Bijbelavond

Zondag 30 juni bediening Heilig Avondmaal

Afwezig

Komende week hoop ik met mijn vrouw in Zwitserland te verkeren en de belangrijkste reformatiesteden te bezoeken. Dit jaars is het vijfhonderd jaar geleden dat de reformatie aldaar publiek plaats vond. Voor dringende zaken neme men contact op met de scriba. Ook met kopij voor de kerkbode richte men zich tot hem. Die kopij moet namelijk voor 9.00 op dinsdagmorgen bij de drukker zijn.

Bij de diensten

Op de zogenaamde weezondag zullen D.V. de predikanten van der Sluijs en Veldman voorgaan. Beiden zijn u niet onbekend. Zelf hoop ik in Noordeinde, Aalburg en Doorn het woord des Heeren te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Als het God behaagt een mate van het geloof mee te delen, dat, naar de Apostel spreekt, gemengd is met het woord en zo de ziel nut doet (Hebr. 4:2), wat zijn de Schriften dan anders! Als we ons de beloften kunnen toeëigenen die erin zijn opgelegd; als we lezen dat onze persoon erin wordt getekend; als we de zoetheit ervan gevoelen, en als de ziel bedauwd wordt met de reuk en de zalving, die door de gehele Schrift verspreid wordt, dan zijn de Schriften heel wat meer dan alleen maar leerzaam of belangwek-

kend. De heilige Waarheid Gods, zoals deze geopenbaard is in de Schrift, bereikt het hart, doet de ziel smelten, vertedert het gemoed, treft het geweten en brengt, als er een Goddelijke kracht mee gepaard gaat, zalige gevoelens en hemelse gewaarwordingen in de boezem. En alleen op deze wijze worden de Schriften op een heilzame wijze gelezen. Aldus gelezen wordt de Bijbel tot een nieuw Boek, als het ware gelezen met nieuwe ogen, en aangevoeld als met een nieuw hart (J.C. Philpot 1802-1869).

de redactie