

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2019 | Week 16



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 21 april 2019
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. maandag 22 april 2019

09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal

Collecten

1. Kerk
 2. Instandhouding predikantsplaats
 3. Evangelisatiewerk te Hoorn/Horst
- Van harte aanbevolen

Kinderoppas

21 april

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Mevr. E. de Ruiter-Monster, Jeanne van Asselt en Alida-Maria van den Brink

22 april

Mevr. E. Huisman , Mevr. R. Mulder-van Asselt, Mevr. J. van Asselt-Van der Have en Maartje Bostelaar

Kerkauto

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met diaken G. van der Zande telefoonnummer 0620590322

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Zondagschool

Beste kinderen van de zondagschool,
D.V. zondag 21 april en zondag 28 april zal er geen zondagschool zijn i.v.m. de schoolvakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 5 mei.
Hartelijke groetjes van de leiding van zondagschool Abia

Afwezig

Van D.V. 23 t/m 26 april ben ik afwezig. Met enkele van de oudste kinderen hoop ik dan met mijn vrouw in Limburg te verblijven. Voor dringende zaken nemen men contact op met de scriba.

Help mee bij folderactie op 20 april!

Elk jaar rond Pasen wordt er in Hoorn een folderactie georganiseerd. Dit jaar zal deze worden gehouden op D.V. zaterdag 20 april. Jongeren en ouderen worden uitgenodigd om mee te doen. Ook groepjes jongeren uit kerkelijke gemeenten en jeugdverenigingen zijn hartelijk welkom.

Hoe ziet zo'n folderactie eruit? 's Ochtends om 9.00 uur beginnen wij samen de dag met een korte overdenking en gezamenlijk gebed. Om 10.00 uur worden de plattegronden en de folders uitgereikt en kunnen de groepen op pad gaan. Van 12.30 uur tot ongeveer 13.15 uur is het lunchtijd en kan iedereen zijn meegebrachte lunchpakket gebruiken. Voor koffie, thee en een kom soep wordt gezorgd. Daarna gaan de groepen weer op pad. Rond 16.00 uur is de folderactie afgelopen en sluiten wij samen de dag af. Wil jij, wilt u meehelpen, geef dat dan z.s.m. per e-mail door via: info@hetlichtbakendoorn.nl. Het zou fijn zijn als op zaterdag de 20e een grote groep vrijwilligers klaar staat om te helpen. Doe mee!

Kleding voor Kom Over En Help

Het regionaal comité Nunspeet-Doornspijk-Elspeet-Elburg van Stichting Kom over en help zamelt al een aantal jaren kleding in die u niet meer gebruikt, maar die voor mensen in bijvoorbeeld de Oekraïne of Bulgarije goud waard is.

D.V. zaterdag 20 april a.s. tussen ca. 10.00 – 14.00 uur kunt u uw overvloedige kleding brengen op het volgende adres:

Installatiebedrijf Spelt, Staverdensedweg 41, Elspeet
Wilt u alleen kleding die echt nog bruikbaar en schoon is geven en haar in een goed gesloten stevige plastic zak verpakken?

Wilt u op een andere manier iets betekenen voor Stichting Kom over en help, neemt u dan contact op met het kantoor van KOEH te Nijkerk, tel. 033-2463208.

Noordoost-Veluwe-route

Autopuzzelrit t.b.v. Stichting Ontmoeting

Op Tweede Paasdag (22 april) hoopt comité Nunspeet van stichting Ontmoeting haar jaarlijkse autopuzzelrit te organiseren.

Gedreven door christelijke naastenliefde biedt Ontmoeting met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden, zwervjongeren, dak- en thuislozen en multiprobleemgezinnen wordt steun geboden, zodat ze weer hun stap in de goede richting kunnen zetten.

Dit gebeurt vanuit verschillende locaties in heel Nederland, o.a. in Harderwijk met een Activeringsinloop en Tweede Kanswinkel en in Epe met een Woonwerkcentrum voor ex-gedetineerden en een Thuis-haven.

De route van de autopuzzelrit loopt door het noord-oostelijk deel van de Veluwe. Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij de Ger. Gem. te Nunspeet, Brinkersweg 17 en bij de Eben-Haëzerschool, Bloemstraat 107 in Oldebroek.

De inschrijfkosten zijn € 10 per auto. Onderweg kunt u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkoop-tafels met kaarten etc.

Regenboogh Ermelo

Regenboogh zoekt vrijwilligers voor de interne dagbesteding

Wil jij onze bewoners ondersteunen en begeleiden bij interne dagbesteding? Samen productiewerk doen, een kopje koffie drinken en af en toe een wandeling maken? Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!

Over Regenboogh

Bij Regenboogh bieden we plaats aan negentien mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast hebben we nog 8 appartementen voor mensen die minder begeleiding nodig hebben. Sinds november 2017 hebben we een nieuw gebouw waarin iedere bewoner zijn of haar eigen appartement heeft. We hebben in het gebouw 2 ruimtes waarin we gezamenlijke activiteiten doen zoals koffiemomenten, avondsluiting, dagbesteding of een spelletje.

Wat ga jij doen?

Vrijwilligers zijn van groot belang voor Eleos. De extra aandacht die jij kunt geven aan onze bewoners is een waardevolle aanvulling op de zorg die we bieden. We ervaren de inzet van vrijwilligers daarom als onmisbaar.

Voor onze bewoners is het belangrijk om een zinvolle daginvulling te hebben. Niet voor iedereen is het mogelijk om dagbesteding buiten de woonvorm te gaan doen. Daarom bieden wij interne dagbesteding aan op Regenboogh. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen zijn bewoners welkom om bijvoorbeeld inpakwerkzaamheden te komen doen in de multifunctionele ruimte.

We zoeken een vrijwilliger die van 09.30-12.00 uur de bewoners hierbij kan ondersteunen.

Hoe vaak?

In overleg met ons kun je aangeven hoe vaak het haalbaar is voor jou om aanwezig te zijn. Als dit 1x per twee weken is, zou dat al fijn zijn.

Wat bieden we jou?

Wij bieden een boeiende en afwisselende vrijwilligersplek in een enthousiast team. Door te werken als vrijwilliger krijg je de kans om iets voor iemand te betekenen. Hiermee is dit een waardevolle invulling van je tijd. Gemaakte kosten krijg je uiteraard vergoed.

Meer weten of aanmelden?

Wil je meer weten of jezelf aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Klaasje Mooiweer of Jantje Spiker. Je kunt bellen naar 088-892 01 30 of mailen naar klaasje.mooiweer@eleos.nl of jantje.spiker@eleos.nl

Uitnodiging NPV-lezing "Zien en gezien worden"

Mensen zijn bedoeld om samen te leven met andere mensen. We lezen dat al in Genesis 2. Adam krijgt een vrouw naast zich zodat hij niet langer alleen is. Mensen hebben erkenning nodig, en liefde. Dat begint met contact. Met zien en gezien worden. Freek van Holten, manager NPV-Dichtbij, gaat deze avond samen met ons 'schatzoeken'. Want er zijn veel mensen in onze samenleving eenzaam. Hoe herkennen we deze mensen? Of hoe kunnen we zelf gezien worden? Deze avond is voor iedereen die verbinding tussen mensen belangrijk vindt.

NPV-afdeling Apeldoorn heet u van harte welkom op: D.V. donderdag 9 mei om 19.45 uur in de Barnabaskerk, Canadalaan 25 te Apeldoorn

Vasten in de veertigdagentijd (slot)

Nog eenmaal willen we terugkomen op het vasten (in de veertigdagentijd). We hebben kunnen concluderen dat het vasten onder Israel in O.T-ische tijd alleen in tijden van nood en rouw was, alsmede eens per jaar een dag op Grote Verzoendag. In het Nieuwe Testament is het gebruikelijk bij verschillende vrouwen zoals Anna, Cornelius en Paulus, hoewel het niet een nadrukkelijk gebod van Christus is. Eerder worden de negatieve kanten genoemd dan de positieve kanten. Daarbij komt dat het vooral ook iets is voor de binnenkamer en het niet zo geëtaled dient te worden. Vanaf de vroeg christelijke kerk tot aan de Reformatie zijn er wetten en regels opgesteld die niet uit de Schrift te herleiden zijn. Met name het vasten in de lijdenstijd, van veertig uur aanvankelijk tot zelfs veertig dagen. Tijdens de Reformatie wordt met dat vasten stevig afgerekend.

Wel wordt er gepleit voor een vasten als de nood het vordert en de overheid een vastendag uitschrijft. De voortdurende matigheid wordt meer aanbevolen. In de tijd van de Nadere Reformatie krijgt het vasten weer volle aandacht. Het is dan een reactie op het feit dat de reformatie in leer en leven die uitwerking niet had in het kerkelijk leven die verondersteld mocht worden. We moeten daarbij wel goed bedenken dat dronkenschap en hoererij volkszonde nummer één waren. Wie kerkelijke archiefstukken uit die tijd leest staat verbaasd hoe vaak ook ambtsdragers vermaand moesten worden omdat ze te diep in het glaasje hadden gekeken en het met het zevende gebod ook niet al te nauw namen. Heel veel mensen waren trouwens ook niet principieel met de reformatie meegegaan maar in hun hart nog helemaal verbonden aan de leer van Rome. Het is –ook op de Veluwe- een hele strijd geweest om allerlei Roomse tradities uitgebannen te krijgen.

Dat in de beweging der Nadere Reformatie aandacht gevraagd werd voor de praktijk der godzaligheid waarbij ook het vasten een rol speelde is tegen die achtergrond wel begrijpelijk.

Of het vasten in persoonlijk leven onder de protestanten de laatste twee eeuwen echt veel gepraktiseerd is lijkt me niet het geval, enkele figuren uit de kring van het Reveil daargelaten. Het blijkt vooral gebeurd te zijn op de uitgeschreven vastendagen van de overheid en dat was wanneer rampen en oorlogen dreigden of spanningen waren op politiek terrein. Op den duur is nadat de laatste door de overheid uitgeschreven vastendag in 1820 werd uitgeroepen het vasten in het vergeetboek geraakt. Alhoewel, de oud gereformeerde ds.M.A.Mieras moest eens op Schouwen Duiveland dankdag houden en overblijven bij een kerkenraadslid. Deze meldde hem dat ze op deze dag gewoon waren niets te gebruiken omdat ze dan vastendag hielden. Mieras vroeg daarop dat hij een ander adres zou zoeken. Het bleek niet nodig, er werd toch een maaltijd in gereedheid gebracht.

Abraham Kuyper (1837-1920), de vader van de doleantie- merkte in de Heraut op dat doordat het dode vormelijke vasten angstvallig was uitgebannen het door God gewilde vasten geheel was uitgestorven. Alzo niet zijn medestrijder dr. mr. Willem van den Bergh (1850-1890), de vader van de doleantie te Voorthuizen. Deze vroeg in zijn gemeente Voorthuizen aandacht voor het vasten. Zijn leerlingen moesten op catechisatie dictaten van buiten leren die met het vasten te maken hadden. Ook hield hij een gemeentevond over dit thema en gaf hij de gemeen-

teleden de gelegenheid om bezwaren in te brengen tegen het vasten, die hij allen Schriftuurlijk wist te ontzenuwen. Hij praatte er niet alleen over maar deed het ook. Voordat het christelijke kabinet Mackay (1888-1891) aantrad hield hij met zijn gezin vastendagen opdat God ons land christelijke ministers zou geven. Hij deed dat niet op de wijze van Teellinck die totaal vasten voorstond maar beperkte het tot niet opdissen van een toetje. Net na die verkiezing met gunstige uitslag kwamen er enkele hoge heren op bezoek in de pastorie van Van den Bergh waaronder de ministers Keuchenius en de Savornin Lohman die van dat eerste christelijke kabinet deel gingen uitmaken. Een van de kleine dochters van de Voorthuizense voorganger beseftte dat nog niet en klom op de knie van de Savornin Lohman en vroeg hem: 'Hebt u ook de Heere Jezus lief?' Zijne excellentie antwoordde: 'Waarom wou je dat zo graag weten, mijn lieve kind?' Het meisje antwoordde: 'O, ziet u, wij hebben elke week gevast en gebeden om een minister die de Heere Jezus liefheeft, en als u nu de Heere Jezus liefhebt, eten we pudding'. Op vasten in de veertigdagentijd rustte echter in protestantse kringen voortdurend terecht een taboe. Langzamerhand komen er Roomse gebruiken weer binnen de gereformeerde traditie. We denken aan kerstnachtdiensten maar ook het vasten in de veertigdagentijd. Op allerlei wijze –met name vanuit charismatische kringen- wordt advies gegeven hoe men in deze periode van het kerkelijk jaar zich zou kunnen matigen bij de maaltijden, zoals het niet eten van vlees of het eten van een toetje. Ook snoeperijen bij de koffie en de thee worden nagelaten en uiteraard ook de borrel met schips, snacks, genotsmiddelen e.d. Als nevenargument wordt dan genoemd dat het niet vlees eten goed is voor het milieu en het afslaan van de extraatjes goed voor de gezondheid. Uitgespaard geld zou dan gegeven kunnen worden aan de lijdende medemens in hongergebieden of de lijdende mens in de kerk van vervolging. Anderen leggen meer de nadruk op het vasten van het mobieltje en het televisie kijken om die tijd te gebruiken voor Bijbelstudie. Ook seksuele onthouding binnen het huwelijk wordt wel genoemd. 'k Las van ds.P.L. de Jong dat in de tijd dat hij in het Duitse Laar stond in de veertigdagentijd nooit een feestje was vanwege een bruiloft of jubileum. Elke vrijdagavond was er een extra kerkdienst, een zogenaamde 'Passionspre-digt'. Duidelijk mag zijn dat ik op grond van de Heilige Schrift niet zou durven oproepen om te vasten, in ieder geval zeker niet in de 'lijdenstijd'. Het gevaar

van 'doe dat' in plaats van 'het is volbracht' is daarbij zo groot dat we moeten concluderen: Vasten is prima maar mag geen (nieuwe) wet worden, zeker niet het kenmerk van godzaligheid. 'k Dacht dat matigheid voor 365 dagen geldt, zowel van spijs en drank als het gebruik van de sociale media alsmede de overmatige lust naar luxe. Niet veertig dagen maar alle dagen leeft de Kerk des Heeren van de lijdende maar ook opgestane Christus. Alle dagen zijn ze een vreemdeling op aarde die zoeken wat boven is. Ze kunnen geen dag zonder Hem. En wat de aandacht voor de lijdende mens betreft, juist in de veertigdagentijd is al helemaal tegen het woord van Christus. Want toen Maria over Hem de albasten fles met onvervalste nardus uitgoot en vanuit de discipelenkring gezegd werd dat dit geld aan de armen gegeven had kunnen worden zei Hij: 'De armen hebt gij altijd bij u maar Mij niet'. Uiteindelijk is het bedenken van de lijdenstijd een menselijke inzet en dient en op zondag en in de week het kruis van de Heere Jezus in het middelpunt van de belangstelling te staan. Willem Barnard behoorde zeker niet tot een van de 'onzen'. Toch kon hij verbazend mooie dingen zeggen. Over de Dom van Utrecht zei hij eens: 'De Domentoren is een timmermanspotlood dat in de hemel schrijft: Daar moet u het van hebben Utrecht'. Hebben we zo ook wel eens naar onze kerktoren gekeken? Over het vasten maakte hij de volgende opmerkingen: Vasten is allermint een negatief woord, het betekent: Een ding zo vast voor ogen houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt. En: Vasten betekent: Vasthoudend zijn. Geconcentreerd op, met volle inzet en aandacht bij hetgeen komende is, ja bij Degene die komende is. Eerder wees ik er op dat het vasten in onze drie formulieren van enigheid niet ter sprake komt. Wel als bijvoeglijk naamwoord maar dan heeft het niets met vasten te maken maar komt het dichterbij Barnard. Ik noem ze volledigheidshalve alle drie: 'vasten grond' (vraag en antwoord 117 van de Heidelberger), 'vasten troost (Dordtse Leerregels hoofdstuk 5, artikel 10 en 'vasten wortel' (Dordtse Leerregels hoofdstuk 5, verwerping 7).