

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2019 | Week 5



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeet  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: diaken J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeet  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 3 februari 2019  
09.30 uur ds. D.J. Budding  
15.00 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

- 1.Kerk
  - 2.Instandhouding predikantsplaats
  - 3.Kerk (deurcollecte)
- Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Mevr. A. Kok-Hop, Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil en Merith van de Steeg

## **Kerkauto**

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met

diaken G. van der Zande telefoonnummer 0620590322

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Catechisaties**

De catechisanten van de eerste groep op maandagavond moeten leren Psalm 72:1 (berijmd) en maken de vragen en opdrachten op blz.64 van LotL 1a. De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en antwoord 6 van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten op blz.79 van LotL 2a. De laatste maandagavondgroep moet voorbereiden de vragen en opdrachten op blz.101 van LotL 4b. De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 14 van Hellenbroek op blz.62 en maken de vragen en opdrachten op blz.64 en 65.

## **Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften**

Op DV dinsdag, 5 februari, hopen we elkaar als mannenvereniging weer te ontmoeten. De Bijbelstudie over Timotheüs uit de Hervormde Vaan van januari 2019 zal dan behandeld worden. Bert van Ark en Kees van de Steeg hebben de inleiding voorbereid naar aanleiding van 2 Timotheüs 2 : 1 - 26  
Allen van harte uitgenodigd voor deze vergadering. Tot aanstaande dinsdag, we beginnen om 19.30 uur. Namens het bestuur, Kees van de Steeg.

### **JV de schatgravers**

Volgende week dinsdagavond 5 februari zijn jullie weer van harte welkom in 't Kerkerf. Koen en Dick zijn deze keer aan de beurt om het spel te organiseren. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Hartelijke groet,  
Petra en Annemiek

### **Vrouwenvereniging `Wees een zegen`**

D.V. Woensdag 6 Februari hopen wij als vrouwen weer bij elkaar te komen. Het is de bedoeling deze avond Bijbelstudie 7 "Een brief aan de ballingen in Babel" te behandelen. Willen jullie de Bijbelstudie goed doorlezen, en de vragen 2 en 5 mogen thuis worden voorbereid. Hopelijk kunnen jullie allemaal deze avond aanwezig zijn. Hartelijk welkom vanaf 19.30 u. in 'Het Kerkerf'. Ook de vrouwen die geen lid zijn en een avond willen meemaken. De koffie en thee staat klaar.

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur.

### **Agenda februari 2019**

Zaterdag 2 februari zanguurtje

Ma 4 – za 9 februari ophalen formulieren vrijwillige bijdrage

Maandag 11 februari uitgifte collectemunten

Dinsdag 12 februari Bijbelkring

Woensdag 27 februari Bijbellezing

### **Vrijwillige bijdrage**

In de komende week worden de enveloppen voor de vrijwillige bijdrage weer opgehaald door een van de leden van de commissie van bijstand / kerkrentmeesters. Wilt u de enveloppe gereed leggen zodat wij maar een keer langs hoeven te komen? Indien u het antwoordformulier wilt mailen dan maakt u het ons gemakkelijk.

College van kerkrentmeesters

### **Leerlingeninschrijving Boaz- Jachinschool**

Geachte ouders,

D.V. maandag 4 februari 2019 vindt de jaarlijkse leerlingeninschrijving van onze school plaats.

Mocht u een zoon of dochter hebben die in de periode tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 vier jaar is of wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd om langs te komen.

Evenals voorgaande jaren nodigen we ook dit jaar alleen de ouders uit. De kinderen krijgen t.z.t. bericht wanneer ze op school mogen komen kijken. Daarna

ontvangen ze een kaart met de uitnodiging voor de eerste schooldag.

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van harte welkom. Het is niet verplicht om al direct om 19.00 uur aanwezig te zijn.

Bij binnenkomst ontvangt u in de aula een inschrijfformulier, waarna u (in het geval van nieuwe ouders) een rondleiding door de school krijgt. Hierna wordt u bij de directeur en een bestuurslid uitgenodigd voor een (kort) kennismakingsgesprek.

Ouders die al één of meerdere kinderen op school hebben, hebben een kort gesprek met enkele personeelsleden. Hierin zal vooral naar de persoonlijke kenmerken van uw kind worden gevraagd.

Wilt u ook het BSN-nummer van uw kind en uw trouwboekje meenemen?

Verhinderd?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen (0577-491310) indien u op deze avond verhinderd bent.

Met vriendelijke groet

E.J. Kip

Directeur Boaz-Jachinschool

### **Synode van Dordrecht (X)**

De 67e vergadering van de roemruchte synode van Dordrecht werd gehouden op vrijdagmiddag 25 januari. Na het wegzenden van de remonstranten elf dagen eerder werd er in ontspannen sfeer vergaderd. Zo ook deze keer. Het waren nu de Engelse theologen Davenantius en Wardus en de Duitse godgeleerden Goclenus en Martinus. Opnieuw werd de visie van de remonstranten over de verkiezing tegen het licht gehouden. De remonstranten meenden immers dat het eigene van de verkiezing was het besluit van gelovigen zalig te maken. Op de vraag wie dat geloof werkt en begint in het hart van de zondaar kwamen de remonstranten uiteindelijk bij zichzelf terecht. God is daarmee afhankelijk van onze keus. Om tot de formulering te komen zoals in het eerste hoofdstuk van onze leerregels is geschied zijn derhalve heel wat vergaderingen gehouden. Zo ook op maandag 28 januari 1619. Toen verklaarde de Emdense predikant Eilshemius dat hij de leer van de zekerheid der verkiezing en der zaligheid vierenveertig jaar lang in de kerk van Emden met grote eenstemmigheid van zijn medewerkers en met uitnemende stichting der kerk gepredikt had. Blijkbaar was dit een vergadering waarin met niet alleen dogmatisch bezig was maar ook de ervaringen en bevindingen dienaangaande met elkaar uitwisselde. Een dag later werd door de Heidelberse theoloog Alting een rede gehouden over de keerzijde van de verkie-

zing, de verwerping. De remonstranten hadden daarbij heel wat beschuldigingen naar het hoofd van de gereformeerden geslingerd als zouden ze daarmee God de schuld geven op het verloren gaan. Voluit werd door Alting gesteld dat God ten enenmale geen auteur van de zonde is maar dat de zonde voortkomt uit de verdorven natuur van de mens. Verharding en verblinding zijn rechtvaardige oordelen Gods die de mens te wijten heeft aan eigen verdorvenheid. Geen positief geluid richting de mens maar wel bijbels en eerlijk. Op 30 januari werd besloten om te wachten met het publiceren van wat op de synode besloten werd inzake de remonstrantse leer totdat alle artikelen zouden zijn behandeld. Op de vergadering van 31 januari werd een begin gemaakt met het bespreken van het tweede artikel van de remonstranten over de reikwijdte van de verzoening.