

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2019 | Week 4



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: diaken J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 27 januari

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. C. Stelwagen

D.V. woensdag 30 januari

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Mevr. L. Schrijver-

Westerbroek, Mevr. J. van Asselt-Van der Have en

Maartje Bostelaar

Kerkauto

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met diaken G. van der Zande telefoonnummer 0620590322

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Catechisaties

De maandagavondcatechisanten van het eerste uur moeten leren vraag en antwoord 31 van de Heidelbergse Catechismus en maken de opdrachten op blz.58 van LotL 1a.

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 26 van de Heidelbergse Catechismus en maken de opdrachten op blz.74 van LotL 2a.

De laatste maandagavondgroep moeten leren artikel 1,2 en 3 van de geloofsbelijdenis van Athanasius en maken de opdrachten op blz.92 van LotL 4b.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 13 op blz 58 van Hellenbroek en maken de opdrachten op blz. 60 en 61.

Bijbellezing

Op D.V. woensdag 30 januari hopen we u weer te ontmoeten bij de bijbellezing. We staan voor het laatst stil bij de tweede brief van Petrus. We hopen te behandelen 2 Petrus 3:13-18. Aanvang 19.30 uur in de kerk.

Jeugdvereniging Maranatha.

Aanstaande zondag D.V. hoopt JV Maranatha weer bij elkaar te komen. André zal de avond verzorgen met een inleiding over "Orgaandonatie gift of plicht." Zoals gewoonlijk vanaf kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. Allemaal weer van harte welkom!
Hartelijke groet, Gert en André.

Vrijwillige bijdrage

Deze week ontvangt elk lid van de hervormde gemeente Elspeet-Vierhouten het schrijven over de vrijwillige bijdrage. Wij vragen uw bijzondere aandacht hiervoor. Voor de begroting van 2019 verwijzen wij u naar de bijlage bij bedoelde brief. Uit deze begroting blijkt het belang van de vrijwillige bijdrage. Mede door deze ontvangsten kunnen wij als gemeente onze lasten voldoen zodat het werk in onze gemeente voortgang mag hebben. Vriendelijk verzoeken wij u de antwoordstrook in te vullen en in de bijgesloten envelop te doen. Zoals u in de brief kunt lezen kunt u het antwoordformulier ook mailen. Dan maakt u het ons gemakkelijk. In geval u het formulier niet mailt wordt dit tussen 4 en 9 februari a.s. door één van de leden van het College van Kerkrentmeesters / Commissie van Bijstand bij u worden opgehaald. Legt u de envelop tijdig klaar zodat men maar een keer bij u langs hoeft te komen?
College van kerkrentmeesters

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof

Meditatie

D.V. Dinsdagmorgen 29 januari wordt er een meditatie verzorgd, waarop bezoekers van ons centrum, maar ook anderen hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee te maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en thee; het programma begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30 uur afgerond.

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van te voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.

De Bijbel: licht in de duisternis!

De jaarlijkse potgrondactie 'Plant een Bijbel' is gestart! Met de aanschaf van potgrond via deze actie, steunt u Bijbelverspreiding in onder meer Noord-Korea, China, Pakistan, India, Oeganda en Irak! De

actie wordt georganiseerd door Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 is de potgrond af te halen bij een afhaalpunt naar keuze. Bestel vóór 1 maart uw potgrond via www.planteenbijbel.nl óf via uw afhaalpunt en help om Bijbels uit te delen!

De Bijbel is een lamp voor de voet en een licht op het pad. God gebruikt Zijn Woord om in de duisternis met Zijn Licht te schijnen. In veel gebieden op deze wereld zijn echter weinig Bijbels. Veel christenen hebben geen eigen Bijbel. Via de potgrondactie Plant een Bijbel werden vorige jaren duizenden Bijbels geschonken aan christenen. Een eigen Bijbel helpt hen een lichtend licht te zijn.

Stichting HVC wil christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims. Met de opbrengst van twee zakken potgrond geeft u een Bijbel. De potgrond kost € 4,50 per zak. Als u 2 zakken koopt kunnen we 1 Bijbel weggeven. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-. Helpt u (weer) mee?

In Elspeet is het afhaalpunt: familie J. Kuijt, Uddelerweg 26.

U mag de potgrond daar ook bestellen door te mailen naar famjmkuijt@gmail.com of bellen: 0577-492662.

Activiteiten Stephanos

D.V. zaterdag 26 jan. Hopen we weer met een kraam op De Brink en bij Plus van der Horst te staan. We verkopen hier heerlijke erwtensoep en bruine bonensoep e.d. Dit alles van slagerij van Rhee. Ook hebben we weer de bekende fotokaarten. Allen hartelijk welkom aan één van onze kramen om het werk van Stephanos in Malawi en Zambia te steunen.

Zangavond:

D.V. zaterdag 16 februari hopen wij een zangavond te houden in de Herv. Dorpskerk. Medewerking wordt verleend door Mannenkoor "Con Amore" o.l.v. Gerrit Knikker en Psalmzangver. "De Lofstem" o.l.v. Wim Mulder. Meditatie door Ds. M. van Kooten Collecte t.b.v. het werk van Stephanos onder de weeskinderen in Malawi en Zambia

Werkgroep Stephanos Elspeet

Synode van Dordrecht (IX)

Op Vrijdag 18 januari 1619 hield professor Gomarus een uiteenzetting over verkiezing, verkiezing en verkorenen. Gomarus was degene die eerder met Arminius aan de Leidse universiteit in conflict was gekomen over dit zeer aangelegen punt. De contra-remonstranten werden dan ook wel Gomaristen genoemd.

Op maandag 21 januari werd een verklaring in het latijn voorgelezen namens de Staten-Generaal in verband met het wegzenden van de remonstranten uit de synode precies een week eerder. Ze werden daarbij geschetst als verachters van de overheid, die immers mede de synode had georganiseerd. De Staten-Generaal verklaarde achter het besluit van de preses te staan die de Remonstranten had weggezonden. Ze werden tevens gedwongen in Dordrecht te blijven totdat de overheid nadere instructies zou geven. Tevens werd de vergadering namens de Staten Generaal en de prinsen van Oranje, te weten prins Maurits en prins Willem Lodewijk van Friesland de doelstelling van de Nationale Synode nog eens voorgehouden. Dat is 'de voortplanting van Gods eer en de behoudenis der ware Christelijke religie, die in deze Provincien openlijk beleden wordt' en tevens 'zoveel doenlijk (...) de welvaart der republiek, de rust en vrede der kerk, en de eendracht der goede ingezetenen'. Op diezelfde vergadering zijn de synodeleden uitgenodigd voor de begrafenis van Johannes Bisterveldus. Hofprediker Bisterveldus was een afgevaardigde uit de Duitse staat Nassau en een van de buitenlandse synodeleden. Hij was sedert 17 december in Dordrecht aanwezig. Blijkbaar vond zijn begrafenis in Dordrecht plaats op dinsdagmiddag 22 januari. 's Morgens werd er echter nog een synodevergadering gehouden waarbij stilgestaan werd bij Christus als het fundament van de uitverkiezing waarbij Efeze 1:4 het uitgangspunt was: 'Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde'.

Op donderdag 23 januari kwam de synode voor de 66e keer bijeen waarbij Johannes Polyander o.a. een uiteenzetting gaf over Romeinen 8:29: 'Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen'. Antonius Walaeus hield een excurs over o.a. Hand.13:48 'Er geloofden zovelen als er ten eeuwige leven verordend waren' en Romeinen 9:11: 'Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen

Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleve, niet uit de werken maar uit de Roepende'. Allemaal teksten die tot bewijs aangevoerd konden worden dat God niet verkiest omdat de mens gaat geloven zoals de Arminianen oftewel Remonstranten beweerden maar dat het initiatief ten allen tijde van God uitgaat.